

August 2017  
Afholdte arrangementer



# Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening

## Skovtur 2017

Så kom dagen med den årlige skovtur, og selvom sommeren i år ikke har beriget os med mange solskinstimer, var en vis herre med os. 3 fyldte busser med forventningsfulde medlemmer, kørte fra Ishøj på en næsten solrig dag.

Turen tog godt og vel en time, helt igennem en dejlig tur gennem skov, omkring små søer og under broer. Danmark er bare et smukt sted. Da vi var ca. halvvejs kom forløsningen på det "hemmelige" arrangement. Vi fik udleveret programmet til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, som ligger i det naturskønne Midsjælland i den frodige nåle- og løvskov, som rummer et rigt plante- og dyreliv.



Da vi stod af bussen, var der selvfølgelig arrangeret en lille opvækker til halsen, mens vi ventede på at sporvejsmuseet åbnede, her havde vi ca. 2 ½ time til rådighed.



Vi fik udleveret en næsten original hjemme konstrueret billet, der også inkluderede indløsning af en forfriskning (vand, øl eller kaffe) i cafevognen ved Elles Eg.



Vi vandrede lidt rundt mellem sporvogne, billeder og historier fra en svunden, men spændende tid. En helt igennem nostalgisk rejse, at se sporvogne, som man måske selv har kørt med eller i hvert fald på samme rute, og at kunne huske, at vi dengang betalte med poletter, og der var en kontrollør ved bagindgangen.

Der var sporvogne fra Danmarks tre store danske byer, nemlig Odense, Århus og København og hvor sidstnævnte først stoppede med at køre i 1972.



Vi fyldte 3 sporvogne, der med 10 min. interval kørte glade og snakkesalige medlemmer ud til cafevognen ved Elles Eg, hvor vi stod i en lidt for lang kø for at få udleveret forfriskningen fra billetten.

Tror der var lidt kaos, idet kaffemaskinen løb tør, men hvad gør det, når man er i godt selskab. Efter ca. ½ time kørte vi tilbage til remiserne.



Remisen, som engang lå på Valby Langgade og derefter i Herlev, blev genopført og indviet 1998 på Sporvejsmuseet. Remisen rummer i dag hovedparten af museets skiftende udstillinger og en mindre modelsporvej.



Kl. 12.25 sharp kørte busserne videre af meget smalle veje, et helt under at busserne kunne navigere i dette smalle terræn til frokost på Gyrstinge skovkro i Fjenneslev ved Ringsted.



Her blev serveret en lækker frokost med alt hvad hjertet/maven begærer og tillige et overdådigt kagebord serveret af et aktivt, smilende og effektivt personale, som i deres travlhed sørgede for, at der hele tiden blev ryddet op. Super dejligt sted. Alt i alt vil vi igen i år takke for et helt igennem fantastisk arrangement.

*Foto og tekst: Lise Heeno*